



### H/F NORDRE VANG'S 25 ÅRS JUBILÆUM.

I anledning af vor forenings 25 års jubilæum den 1. nov. 1987, er bestyrelsen blevet enige om at udgive dette festskrift, som indeholder festhilsen fra Kolonihaveforbundet i Danmark og foreningens start her på Johannesburg Alle, med de første udflytninger 1962/63.

Der fortælles om opbygningen af det nye areal og de besværligheder vi alle kom ud for, men ved fællesskab fik vi skabt en forening, vi i dag kan være stolte af, og det vil fremgå af jubilæumsskriftet, som også indeholder erindringer fra vores jubilarer, som fortæller om deres gamle haveforeninger og udflytningen til Nordre Vang.

Vi vil takke SiD og KAD's medie- og kulturfond for økonomisk støtte.

På bestyrelsens vegne

*Karl An Jensen.*

Geodætisk Instituts Flyvefotografi "D 8504 Q nr. 286".  
Gengivet med Instituttets tilladelse (A 311/87).  
© Copyright Geodætisk Institut 1987.



PÅ DETTE LUFTFOTO - LIGGER H/F NORDRE VANG FLOT,  
SOM ET SPLITFLAG - OG ER NOK SÅ STOLT,  
OVER DEN MÆNNESKEMASSE - DER LEVER DER.  
FOR DET VAR DEM - DER MED SLID, SLÆB OG MEGET ME'R,  
FIK SKABT ET FRISTED - FOR SOMMERHALVÅR,  
TIL GLÆDE FOR KOLONIHAVEFOLK - I ALLE KÅR.

Jubilæumsskriftet skrevet og redigeret af Knud Thomsen, have 343.  
(I redaktionen, Lars Andersen).

Tryk: B. Thorgils A/S

JUBILÆUMSHILSEN TIL H/F NORDRE VANG FRA

## KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

KOLONIHAYER HAR VÆRET KENDT I MANGE ÅR, ALLEREDE UNDER CHR. DEN FJERDE, KAN VI LÆSE, AT DA HAN I 1606 VILLE ANLÆGGE ROSENBORG SLOT, NEDLAGDES FYRRETYVE HAYER.

SÅ ALLEREDE PÅ DETTE TIDSPUNKT, VAR VI INDE I DEN PROBLEMATIK, SOM MANGE KOLONIHAVEFOLK KENDER, AT DERES KOLONIHAVE SKAL NEDLÆGGES, FOR DET MAN KALDER FREMSKRIDTET.

VI VED AT JERES FORENING, IKKE ER KOMMET, SOM DA ALLADDIN STRØG PÅ SIN LAMPE, DEN ER IKKE BARE KOMMET UD AF DEN "BLÅ LUFT", DER HAR VÆRET MANGE OG STORE PROBLEMER, MEN I HAR FÅET DEM LØST PÅ EN FORTRÆFFELIG MÅDE, DET HAR KOSTET MEGET SVED OG MÅSKE OGSÅ TÅRER IND IMELLEM, FOR IKKE AT TALE OM DEN ØKONOMISKE SIDE, SOM VI NOK SKAL LADE LIGGE VED EN LEJLIGHED SOM DENNE. MEN NU STÅR I MED EN FORENING SOM I KAN VÆRE STOLTE OG TILFREDSE MED.

FRA KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK, ØNSKER VI JER HJERTELOG TILYKKE MED JUBILÆUMSDAGEN, OG HÅBER AT I MÅ LIGGE MANGE ÅR, UD-  
OVER 2012 SOM JERES LEJEKONTRAKT LYDER PÅ.

IVAN LARSEN

FORBUNDSFORMAND





Det første "HUS" var et børnehus på Ahornvej, med udsigt over det åbne areal, med A/F Selandia i baggrunden.

## DET NYE LIV BEGYNDER I NØRDRE VANG

### UDFLYTNINGEN

I vinter- og forårs månederne 1963 startede den største udflytning af huse gennem midterindgangen på Tilburg Alle, men denne indgang varede kun kort tid, idet den lokale grundejerforening (Ejerforeningen Nøragerminde), omkring Tilburg Alle, (Alkmaar Alle og Haarlem Alle) ikke ønskede "kolonihavefolk" til at køre på deres veje. Der var også grundejere der udtalte: -Hvad skal vi med sådan noget rakkerpak i vores kvarter?

Bestyrelsen fik i samarbejde med grundejerforeningen på Johannesburg Alle aftalt, at foreningen betalte for brug af vejen, samtidig flyttedes hovedindgangen ned til have nr. 1, som blev sløjfet.

### GAMLE OG NYE HUSE

1964 var det år, hvor der var størst aktivitet i hele Nordre Vang. Ca. 250 huse var udflyttet hertil og da arealet var vådt og pløret, blev husene sat tilfældigt hvor vognmændene sad fast. Mange huse blev ødelagt da de blev sat af på jorden, bl.a., et på Tjørnevej,

det faldt sammen som et korthus, da man læssede det af.

Mange af husene var i så dårlig stand, at selv om det var sat rigtigt på plads, opgav ejeren "ævret" med at reparere, rev det ned, og byggede et nyt hus. Det var der mange der gjorde, så der blev bygget på livet løs, selv om det var svært at få bl.a. tømmer sendt til havenummeret på grund af pløret. Mange chauffører fra tømmerhandlere lossede materialer af ved hovedindgangen og så måtte familie og venner gå i fast rutefart og hente det.



Huse i det åbne terræn



Nybygget hus blandt gamle huse



Pløre



Vand



Det gamle hus udvides



Børn hjælper også til



Gammelt hus med problemer

## VEJENE ANLÆGGES

I vinterhalvåret 1963/64, blev der lagt dræn i begge vejsider og i foråret 1964 påbegyndte man på vejene.

Ifølge en generalforsamlingsbeslutning skulle hver havelejer betale sin andel for vejudgifterne med 350 kr., som blev afdraget over 5 måneder, så foreningen undgik at optage lån. Pensionister fik

lov at betale á conto beløb, af en størrelsesorden som de kunne klare.

De store tunge traktorer, grave- og entreprenørmaskiner begyndte at grave, planere. Det overflødige jord, blev af buldozjerne kørt ind på grunde, som ikke havde lagt kantsten og plantet ud til vejkan- ten.

Da jorden igen blev fjernet og grunden planeret, opstod der de- svære traktose, som lejere har været plaget af i mange år.

Da vejene var anlagt, kom der store vejtromler, som kørte rundt hele dagen og også om aftenen, hvor de fik tromlet sten og grus sammen.



Nedlægning af drænrør



Sten og grus på ny vej

Da vejtromlerne stod ubrugte udenfor foreningen i week-end-erne, fik bestyrelsen arbejderne til, mod betaling af øl, at køre rundt med vejtromlerne lørdag og søndage, og da det samti-

fortsættes



dig småregnede, blev vejene tromlet til fast overflade, så man undgik efterreparationer.

Glæden var stor hos alle. For nu kunne man køre bil til sin have, og få materialer kørt til grunden.



Maskine til planering af veje

### VEJENE ASFALTERES

Grusvejene var i fin stand i 1964, men på grund af den store biltrafik, besluttede bestyrelsen, at der skulle asfalteres, men det var dyrt, og man blev enige om, at opkræve ekstrakontingent i rater.

Asfalteringen skete i 2 omgange. Først blev hovedvejen op til Egevej, og videre gennem rundkørselen til den store parkeringsplads og 30 m ned af sidevejene asfalteret.

I 1965 og 1966 blev de resterende veje asfalteret.

Med mellemrum er der foretaget reparationer på grund af revner og huller, som skyldtes rødder fra fyr, som var sat helt op til vejkanten. Bestyrelsen besluttede, at alle fyr ud til vejkanten skulle fjernes.

Der var lejere som var imod fældning af deres fyr, men så blev de fjernet af folk der var på pligtarbejde.



Glæden var stor midt på sommeren 1964, da man kunne hente vand ved have nr. 2, så man udgik den lange tur til Kongelundsvej. I 1965 blev der indlagt vand i samtlige haver.

### NYE HAVER

Da indkørsel blev flyttet til have nr. 1, blev den planlagte udkørsel på Gartnervej ud på Tømmerupvej sløjfet. I stedet blev der oprettet 2 haver, som fik nr. 70 A og B.

På Elmevej var et mindre friareal ved siden af have nr. 202, som eventuelt skulle bruges til legeplads, blevet brugt til haveaffald og tømning af lokumsspande. Bestyrelsen besluttede at sløjfe arealet, på grund af misbruget, til ny have 202 A.

### PARKERINGSFORHOLD, LYSMASTER OG HÆKKE

Privatbilismen i foreningen var større end ventet og de 2 anlagte parkeringspladser kunne ikke dække behovet, men på et bestyrelsesmøde vedtoges det, at der på langs af vejen i midten af foreningen, på det planlagte grønne område, skulle indrettes 153 nummerede parkeringspladser i begge vejsider. Der blev indkøbt store fliser, som lejere selv skulle lægge på plads, mod 100 kr. til foreningen.

I 1965 blev der sat lysmaster op og der blev opsat lysstofrør til oplysning af vejkrydsene og hver lejer skulle betale 120 kr. i ekstrakontingent for dette arbejde.

Midt under arbejdet, meddelte belysningsvæsenet, at det var nødvendigt at opsætte betonmaster med mellemrum. De kostede 500 kr. pr. stk. og denne merpris gik ind i ekstrakontingentet.

De fleste fik plantet foreningens indkøbte hække, men de var i så dårlig stand, at folk selv måtte købe nye hække, ja op til 2 og 3 gange, før hækkene groede i den lerfyldte jord.

Folk fik også plantet buske, træer og stauder. Når alt blomstrede midt på sommeren, var der et skønt skue af farver, som kunne ses over det endnu åbne terræn.

### DE FØRSTE HAVEFESTER OG BALLADE PÅ FRIAREALER

I 1966 afholdtes den første havefest med asfaltbal. Festen var vellykket, indtil der blev slagsmål sent på aftenen.

I 1967 afholdt man igen havefest, men denne gang havde man 2

politibetjente med hunde til at holde orden.

På bestyrelsesmøde blev man enige om ikke mere at afholde ha-vefester, men ventede til man havde fået opsat hus på det store areal midt i foreningen. Her kunne man med tiden arrangere noget for alle, f.eks. fester, sportsarrangementer, dans og musik.

Då friarealerne nær marketenderiet blev sået til med græs, fik bestyrelsen store problemer med unge i sommeren 1967. Det var især unge fra den berygtede "Nøragersmindebande", som købte kasser med øl og satte sig i græsset og drak. Når de blev fulde, råbte og skreg, ja, nogle klædte sig helt af og lavede life show!

Det blev for meget for alle i Nordre Vang. Bestyrelsen og nogle kraftige mænd fra foreningen, bad de unge fjerne sig fra foreningens område, men det ville de ikke og med Svend Larsen i spidsen, tog man fat i de unge, men kom i slagsmål med dem. Til sidst fik man dem dog smidt ud af foreningen. Svend Larsen fik øretæver og hans briller blev ødelagt.

Da de unge var smidt ud, råbte nogle af dem: I kan bare vente, vi skal nok brænde jeres huse af, men man så eller hørte ikke mere til denne bande.

### FRITIDSHUS, KEGLE- OG SKYDEBANE

I 1968 købte foreningen et kontorhus af "Færø-Linen i Nordhavnen. Huset var 14 m langt og 5 m bredt. Det blev kørt på blokvogn til midterarealet og sat på et nystøbt fundament, som havde kostet 2,500,- kr. Alle tilstedeværende var meget benøvet over, at denne lange bygning kunne stilles på plads uden skader.

De kommende somre blev der bygget kegle- og skydebane. Bestyrelsen vedtog at oprette en ungdomsklub med voksen opsyn, som holdt til i fritidshuset, men der var lejere omkring pladsen, der klagede over støjen, men bestyrelsen fastholdt, at de unge skulle have et sted for sig selv, og de støjede hverken mere eller mindre end de gjorde hjemme, så klagerne blev afvist.

Det var unge fra ungdomsklubben der gik forrest, når der blev arrangeret fester. De solgte øl, vand, brød og varme pølser, og overskuddet gik til fritidshusets aktiviteter.

Foreningen afholdte hvert år, kegle- og skydeturnering, hvor hver deltager i forvejen havde trænet lørdage og søndage sommeren igennem, inden den afsluttende finale. Om aftenen var der fest.



Det 14 m lange fritidshus i grønne omgivelser

### SPORTSARRANGEMENTER

På arealet op til fritidshuset blev der lavet håndboldbane og mini-fodboldbane og de første håndboldkampe blev arrangeret i samarbejde med A/F Selandia. Det var med piger, drenge, damer, herrer og oldboys. Der var stor tilstrømning af tilskuere. Det var der også når spillerne mødte udklædte til sportsfester.

Da vi fik oprettet fodboldklub, blev der fra ca. 1972 arrangeret fodboldturneringer mellem forskellige haveforeninger på Amager og Københavnerklubber. Foreningen har flere pokaler og præmier fra disse velbesøgte og spændende turneringer.

### HUMØRPATRULJEN

I begyndelsen af 70'erne startede 4 ægtepar "humørpatruljen" idet de mente, at der manglede underholdning for den modne generation. Aktiviteterne bestod bl.a. af sammenkomster fredag aften i fritidshuset, med dans. Man arrangerede også børnefester, og den lokale rideklub mødte op og gav opvisning. Børnene fik lov at ride på ponyer. Der var tovtrækning for voksne, og fodbold med ud-

klædte spillere. Det var et godt initiativ. Desværre holdt arrangementerne op, da initiativtagerne solgte deres haver. Vi må håbe at en nye humørpatrulje ser dagens lys!

### SKOVTURE

Siden 1966 har foreningen afholdt en årlig skovtur. Ved de første skovture medbragte folk selv madkurve, øl, vand og brandevin.

Om eftermiddagen kørte bussen til en kro, hvor man drak kaffe og kage, og de, der hellere ville ha' en øl, måtte selv betale.

I begyndelsen af 70'erne og op til i dag, blev skovtursarrangementerne større, med spisning på kro. Bagefter bal og senere fik man kaffe og kager.



Man venter på bussen. 1967



Samling før afgang



### STANDERHEJSNING

Den årlige flaghejsning fik først sit festlige præg, da man startede med at bruge pigegarden "Danmark" fra Østerbro, i 1977.

Pigegarden går først til Standerhejsning i A/E Selandia, og kører bagefter i bus til Nordre Vang.

Pigegarden træder an på sportspladsen og marcherer rundt i foreningen hvor mange slutter op bag pigegarden, indtil man kom til festpladsen, hvor flaget bliver hejst. Der bliver sunget og spillet danske sange. Bagefter er der selskabeligt samvær i fritidshuset.

### PENSIONISTKLUB

Nordre Vang's pensionister oprettede i 1974 en pensionistklub med Erik Nielsen, have 298, som første formand.

Pensionisterne mødes til kammeratlig samvær i fritidshuset som-

meren igennem, hvor de hygger sig bl.a. med kortspil, og kaffe eller the.

Klubben arrangerer venskabsbesøg med andre haveforeninger, og man afholder en årlig skovtur og busudflugter, bl.a. éndags-ture til Tyskland.

### GÆSTER I NORDRE VANG

Foreningen har ry for sin gode standard, orden, diciplin og gæstfrihed.

Hvad angår standard og orden, har foreningen kun haft et medlem der opsagde sit lejemål på grund af dårligt miljø med begrundelsen "Der er for rent og pænt i Nordre Vang".

Gennem årene har foreningen modtaget og beværtet mange inden- og udenlandske gæster (også fra Japan), men de gæster bestyrelsen har været mest stolte over, at have haft på besøg var, da samtlige borgmestre fra København og Københavns amt med overborgmester Urban Hansen i spidsen, besøgte foreningen i 1967.

Bestyrelsen har været på genvisit bl.a. i H/F Vennelyst, Slagelse og Helsingør, og formanden har været gæst i Sverrige og til kongres i Tyskland.

### LOPPEMARKED

De første år, havde vi om foråret storskrald ved haverne, som blev fjernet gennem private vognmænd og der blev smidt en masse brugbare ting bort. Lokale klunsere hentede meget af det. Et ægtepar spurgte bestyrelsen, om der ikke kunne afholdes et årligt loppemarked. Det syntes bestyrelsen var en god idé, og ved opslag, fik man medlemmer til at aflevere deres overflødige ting i fritidshuset. Større ting, hentede bestyrelsen med deres traktorvogn.

Det første loppemarked gav ca. 9000,- kr. i overskud. Pengene blev brugt til forbedringer af fritidshuset. Siden har loppemarkedets overskud gået til fritidshusets aktiviteter.

### ÅRLIG PRÆMIEUDDDELING FOR PÆNE HAYER

Hver år deltager Nordre Vang i Kolonihaveforbundets præmiering af haver. Vi får hvert år 8 præmier, én pr. påbegyndt 50 haver, og er der en særlig velholdt have, bliver der tildelt en ærepræ-

mie. Af ærespræmier er der gennem årenes løb tildelt Nordre Vang 20. For præmietagerne bliver der afholdt en fest i Folkets hus, hvor der er præmieuddeling, underholdning og fællesspisning, derefter dans. Ved sådanne lejligheder møder man mange venner, fra andre foreninger.

### PLIGTARBEJDE

Uden pligtarbejde have Nordre Vang ikke set ud som den gør i dag, beplantningsmæssigt.

Jeg husker da vi skulle beplante vores grønne områder i 1965 og hvor vi gennem et par uger indkaldte både til lørdag- og søndagsarbejde med 180 medlemmer ad gangen, og der var ikke mange afbud. Dengang var der interesse for alt hvad bestyrelsen gik igang med

Det skal bemærkes, at meget af det vi plantede om lørdagen var gravet op om søndagen, og det var umuligt at overskue, hvor disse planter blev af?

Det pligtarbejde der dengang blev udført, var med til at holde vores leje nede.

I dag udføres der også et stort pligtarbejde, men det kniber med at møde op, og alt for mange må betale bod på 200 kr. for ikke at møde op.

I starten så vi aldrig kvinder på pligtarbejde, men i dag deltager også kvinderne i pligtarbejdet.



Pligtarbejde ved fritidshuset og træ til skt. Hans bålet 1987





Den 15 marts 1981 blev dette hus på Gartnervej brændt ned af unge bøller

### INDBRUD - HÆRVÆRK - ILDSPÅSÆTTELSE

Lige fra foreningens start, har vi, som næsten alle haveforeninger i vores område, været udsat for indbrud og hærværk.

Men det værste oplevede vi sent på eftermiddagen en søndag i marts 1981, hvor en flok unge nedbrændte et hus totalt. Der blev forsøgt ildspåsættelse på yderligere 4 huse, og der blev afbrændt flag og vimpler.

Samme aften var der ca. 20-25 indbrud, så det var et barsk døgn.

På grund af hærværket, ansatte vi en vagtmand, Thomas Christensen. I daglig tale kaldet Thomas, som bor op til foreningen. Thomas går daglige ture i foreningen i vinterhalvåret, og ser han åbne døre eller forsøg på indbrud, kontakter han bestyrelsen, som igen kontakter de medlemmer det drejer sig om.

Alle kan li' Thomas og snakker med ham når de mødes, men mange har svært ved at forstå Thomas ravjydske sprog, når han bliver ivrig, men en dejlig vagtmand, det er han.

## FORENINGENS KONTORHUS

Da indkørselen på Tilburg Alle blev flyttet 1963, vedtog bestyrelsen, at benytte grunden til foreningsaktiviteter. Man købte et redskabshus, som senere ved pligtarbejde blev ombygget til kontor - og medlemshus. Her kunne medlemmerne leje huset når de skulle ha' familiefest eller lignende.

Der var lokale til 20 - 25 personer, et lille kontor og et mindre køkken.

Senere er der på grunden bygget nyt stort redskabshus, lavet af dansegulvet fra det gamle Nordre Vang.

Mellem redskabs- og kontorhuset, er der lavet en lukket gård med borde og bænke, og gården er i dag delvis overbygget med tag.

Da foreningen i 1988 får ny indkørsel, der bl.a. medfører nedlæggelse af have 149 på Tjørnevej, har bestyrelsen besluttet: -Da have 149 "Frivagten" alligevel var til salg, overtager man denne have, og huset bliver ombygget til nyt foreningskontor, ligesom en del af grunden, sammen med den lille legeplads, skal erstatte nedlagte parkeringspladser ved den nye indkørsel.

## PORTRÆT AF VORES FØRSTE FORMAND SVEND LARSEN

For at få et billede af Svend Larsen, må vi gå helt tilbage til 1940'erne, hvor Svend Larsen havde en nyttehaver nede ved Amager Strand, hvor det var så som så med at dyrke grøntsager. Det var mere pillekoks man ledte efter på dette tidspunkt.

Senere i 40'erne fik Svend Larsen så have i det gamle Nordre Vang, på Englandsvej 231, hvor han efter en periode som medlem i 1947 blev indvalgt i bestyrelsen som suppleant, samme år trådte et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen og Svend Larsen blev bestyrelsesmedlem og konstitueret som sekretær og fungerede som sådan indtil han den 15 maj 1950 blev valgt som formand. Han fortsatte til foreningen blev opsagt 1962. Svend Larsen blev også valgt som formand for det nye Nordre Vang 13. nov. 1962 og virkede indtil 20 april 1976, hvor han på grund af sygdom, måtte trække sig tilbage.

Svend Larsen var en meget flittig og dygtig mand inden for kolonihavebevægelsen, og var i en periode medlem af Amagers bydels-

ledelse og forestod især haveudstillinger, hvor der blev udstillet henkogte ting, frugter, grøntsager og andet som blev præmieret. Disse udstillinger blev afholdt på Øresundsvejens skole.

Svend Larsen fungerede også gennem en lang årrække som Kredsbestyrelsesmedlem i Københavnskredsen og senere som formand for distrikterne IV som dengang omfattede Tårnby, Dragør og det øvrige Amager.



Svend Larsen og hans kone ved foreningens 10 års jubilæum 1972

Som formand i de 2 x Nordre Vang var Svend Larsen en hård, men retfærdig leder, han forlangte, at man skulle overholde vedtægter og ordensregler til punkt og prikke og forlangte meget af sine bestyrelsesmedlemmer, at de udførte det arbejde der blev pålagt dem, og at der omgående blev aflagt rapport om det påtalte. Dette er måske grunden til, at Nordre Vang i dag er "Perlen på Amager".

### SVEND LARSEN SOM MENNESKE

Bag Svend Larsens hårde facade var der stor menneskelighed, Svend var altid hjælpsom med råd og dåd. Svend var også selskabelig, han elskede sang og musik og var meget rejseglad, han rejste mest om vinteren, for ikke at komme i konflikt med foreningens aktiviteter. Svend deltog også i mange kurser både indenfor kolonihaveforbundet, og inden for sit arbejde som Kleinsmed på Burmeister & Wain, hvor han var ansat i 42 år, indtil han gik på pension.

Svend var også en overgang tillidsmand på sin arbejdsplads.

## VORES FØRSTE KASSERER

Egon Holmboe Sørensen var vores første kasserer. Han kom fra en haveforening på Køgevej der hed Solhøj. Egon havde gennem en år-række været kasserer i Solhøj og deltaget i forskellige kurser og aktiviteter indenfor kolonihavebevægelsen. Egon var i en lang periode Revisor i Københavnskredsen og i Rydningsfonden.



Egon var en dygtig Kasserer her i Nordre Vang, der blev ikke brugt unødige penge i hans periode. Egon var kasserer fra november 1962 til han døde i februar 1987.

Ligesom Svend Larsen var Egon et sel-skabsmenneske og havde mange interes-ser.

Egon var meget politisk engageret inden for Socialdemokratiet, og havde også der en del tillidsposter.

Egon var ansat på Tuborg i ca. 25 år, indtil han som 70 årig gik på pension.

## VORES FØRSTE SEKRETÆR OG NÆSTFORMAND

Poul Kragh startede allerede som sekretær og næstformand i det gamle Nordre Vang, og det var naturligt, at han også blev valgt her, indtil Kragh for fem år siden trådte tilbage for at nyde sit otium i sin have på Bøgevej.

Poul Kragh var fra starten formand for ordensudvalget, og mange husker sikkert Kragh, når han kom kørende på sin cykel, for at kontrollere, at vandingsforbudet blev overholdt. Kragh kiggede også efter, om medlemmerne overholdt reglen om, at forhaven ud til vej, var åben og ikke lukket som en hæk.

Poul Kragh har også ført forhandlingsprotokollen meget omhyggelig, og præcist skrevet hvad der skete.

Uden denne nøjagtighed, havde det ikke været muligt at skrive den historiske beretning her i jubilæumsskriftet.

## BESTYRELSENS ØNSKER FOR DE NÆSTE 25 ÅR

Vore ønsker for Nordre Vang's fremtid er, at den må bestå langt udover de næste 25 år, der er blevet givet os i forlænget lejemål.

Vi ønsker, at foreningen vil beholde den nuværende standard, at bestyrelsesmedlemmer, der fremover skal være med i ledelsen, vil arbejde i foreningens interesse og respektere det store arbejde, der blev udført af de første 358 medlemmer, der startede for 25 år siden.

Uden disses stædighed og energi, havde der ingen Nordre Vang været i dag.

Vi håber også, at foreningen må undgå de store omvæltninger, det være sig økonomisk, som af anlægsmæssigt art. Hermed tænkes på kloakkering, som kan være ønskeligt og dyrt for den enkelte, men foreløbig kan det ikke realiseres, da vi stadig væk ligger i landzone.

Til sidst ønsker vi, at der stadig må være plads til de aktiviteter der er i dag, og at de børn og unge, der er i foreningen i i dag, må vokse op i en fredelig og solidarisk verden og at de har lyst til at føre foreningen videre.

## NORDRE VANGS BESTYRELSE I JUBILÆUMSÅRET



Fra venstre.: Kurt de Blanch, bestyrelsesmedlem. Kaj Jørgensen, suppleant og sekretær. John G. Sørensen, bestyrelsesmedlem. Kurt Carstensen, næstformand. Bent Henriksen, suppleant. Lars Andersen, formand siden 1976. Erling Jørgensen, bestyrelsesmedlem. Jan Erik Nielsen, bestyrelsesmedlem og Finn H. Petersen, kasserer.

JUBILARER SKRIVER OG FORTÆLLER

Krista Switser, Tjørnevej 123 kom fra Kleinsminde i Vasbygade:

Vi boede 4 år i Kleinsminde, og der var et dejligt sted at være, men vi måtte flytte til Nordre Vang, og det var vores mål at finde et godt sted at være, for vi elsker naturen og blomsterfloret.

Da vi flyttede til Nordre Vang i 1963, var det næsten umuligt at komme frem for pløje, og hver gang vi tog et skridt, sad støvlerne fast.

Der var også meget vand her, derfor kaldte vi vores hus, for "Huset ved vandet".

Når vi fik besøg, stod de udenfor og råbte: Vi kan ikke forstå i gider, det her får i ikke nogen have ud af. Men det fik vi, og i dag har vi nogle flotte haver her, men vi har også lagt et stort arbejde i det.

Men det er også bestyrelsen der har været med til at få det så pænt, med asfalterede veje, lys på gangene og mange andre gode ting.

Jeg vil sige tak for de 25 år jeg har været her. For mig har det været en dejlig tid, med gode naboer, ikke at forglemmer.

Nordre Vang vil for mig være et godt minde som aldrig bliver glemt.

-----

Gunner Nielsen, Lindevej 143 kom fra Majblomsten:

I 1948/49 talte Københavns kommune om, at bruge det areal hvor Majblomsten lå, og medlemmer blev bange for at miste deres haver, men der blev oprettet en ny koloni "Våren" på Kongelundsvej.

Majblomsten blev liggende på sin plads endnu i 12 år, og jeg fik have der i 1950 - uden hus - det var flyttet til "Våren".

Allerede i 1950 var Majblomsten på venskabshånd med det gamle Nordre Vang, for jeg husker at vi hentede dansegulv der, når den årlige havefest skulle løbe af stabelen.

I efteråret 1962 blev det afgjort, at den bageste del af Majblomsten skulle nedlægges. Vi fik tilbudt en have her, og det var et stykke uopdyrket jord.

Vi tog ud og så på stedet februar 1963 og jorden var på det tidspunkt dækket af sne, men grundstykkerne afsat.

Tre måneder senere faldt humøret til under nul. I april - efter en uge med regn - tog vi igen ud for at se på haven, og det var et forfærdeligt syn, halvdelen var oversvømmet og da vi ville gå igen, kom vi til et stykke med "kvikker" og vores gummistøvler sank i og sugede sig fast, så vi havde det største besvær med at komme væk fra vores jordstykke.

Efter denne oplevelse, blev vi enige om at vente et år med at bygge hus.

Vi byggede redskabsskur og begyndte at planlægge og plante haven til, men da vi ikke boede herude, skete der så den kedelige ting, at tunge maskiner, der blev anvendt ved dræning og vejanlæg, benyttede vores areal til at vende og parkere på. Herved blev jorden så ødelagt, at vi i næsten 15 år har måtte døje med traktose. Alt hvad vi købte og plantede af buske og træer gik konstant ud og bøgehækken måtte vi plante om 4 gange, førend den fik fat, men alligevel er vi glade for at vi holdt ud.

Hver eneste vinter ser vi hen til den dag, hvor vores adresse flyttes til Nordre Vang, for skønt flystøj og oversvømmet baghave, er det stadigvæk vores fristed.

-----  
Børge og Johnna, Elmevej 202 kom fra det gamle Nordre Vang:

Vi købte have to år før udflytningen, og vi syntes det var en hyggelig koloni, med det lille marketenderi, hvor mange kunne købe de få ting man havde brug for.

Vi boede lige ved siden af en ældre og dejlig hjælpsom mand, som var glade for os unge og vores 3 små børn. Han flyttede med herud på Elmevej, men er desværre død.

Inden udflytning, trak vi lod om hvert havestykke, og vi fik en hyggelig hjørnegrund, som flere var interesseret i, men vi ville ikke bytte, selv om den var fyldt med rådden hvidkål på det halve stykke, men vi kom i gang med at grave og fik efterhånden skik på det hele. Vi fik sat bøgehække som vi i dag har det største besvær med at klippe!

Vi var også heldige at få en god nabo, Erik Rasmussen, og der



har aldrig været et ondt ord mellem os i alle de 25 år, hvor mange kan sige det?

Der var så pløret i starten, at vi måtte bære alt vores bohav oppe fra hovedvejen, for ingen biler ville køre til haven, de kørte jo fast.

I dag har vi de pæne parcelhuse udenfor og grundejerne vil forbyde os at køre med vores biler på deres veje, men da vi kom her til for 25 år siden, var parcelhusgrundene et rent "Klondyke" og det så forfærdeligt ud, og i dag er de altså blevet for fine til os. "VÆK MED JER"!

Vi har haft mange oplevelser her. Der har været mange gode skovture og mange fester i fritidshuset og ikke mindst de venner man får i en kolonihave. Nogle ser man også om vinteren, og andre glæder man sig til at møde når sæsonen starter.

Der har været nogle uhyrlige skægge fodboldkampe med Old-boys hvor de mest lå ned, og så ølstrejken som varede flere uger, glemmer vi heller ikke, men øl fik vi i stride strømme.

Festudvalget havde arrangeret flere konkurrencer, både for mænd og kvinder, bl.a. en der gik ud på at mændene løb hele fodboldbanen rundt, og på bestemte steder stod der øl der skulle drikkes, før de løb videre til næste sted, men flere snød og kom først i mål, de kunne ikke drikke ved alle stederne, så de vandt med snyd, men der manglede ikke øl på strækningen.

Vi husker også, hvor mange der var kede af, at vi ikke måtte have en hæk foran som i det gamle Nordre Vang, men i dag er alle glade for at gå ture og se alle de smukke haver her i kolonien: Det kunne vi jo ikke se, hvis der havde være hække foran.

-----  
J.K. Dons, have 282, kom som nye medlemmer i 1962:

Vi kom til brakmark med kvikgræs, og andet ukrudt, så vi startede med at grave haven med greb og spade, og det tog os 4 år, før al ukrudt var fjernet.

Vi fik hus i august 1964, efter halvandet års ventetid, så vi boede i telt de første somre, hvor vi havde det skægt og hyggeligt.

Vi havde også storskrald, som dengang blev sat uden for haven, hvorefter man gik rundt på vejene for at se om der var noget vi,

eller andre kunne bruge, og det var til stor morskab for alle her i kolonien. Der var et fantastisk sammenhold dengang som nu.

Der var også bankospil og bal bagefter i Markmandsgade om vinteren og asfaltbal om sommeren, joh, vi har alle vores minder fra dengang. Vi bliver også ældre.

-----  
Niels I. Nielsen, Kastanievej 308 kom fra gammel Nordre Vang:

Vi købte hus i 1960 af et ældre ægtepar, som ville af med haven, fordi de ikke orkede at flytte med ud på det nye areal, men vi var også klar over, at vi kun ville få et par somre i gammel Nordre Vang, så vi begyndte faktisk at glæde os til den dag, hvor vi kunne komme ud og anlægge en have efter vore egne idéer.

Det var en stor dag, da vi i efteråret 1962, var sammen med formand Svend Larsen ude og finde den lille firkant, som på tegningen havde nr. 308, og da vi havde fundet den, tænkte man uvilkårligt! Kan der nogensinde blive en rigtig have her.

Vinteren gik med at planlægge den nye have og i februar 1963 holdt vi flyttedag.

Hus efter hus ankom til arealet på lastbiler og mange sad fast i pløre, og mange gange måtte Falck rykke ud for at trække dem fri, men resultatet var i enkelte tilfælde, at huset måtte læsses af, hvor lastbilen var kørt fast.



Huset i gamle Nordre Vang



Huset i dag

fortsættes

På det tidspunkt var der ikke anlagt vej, så transporten foregik på kryds og tværs og man kunne risikere at få en anden mands hus læsset af i sin egen baghave.

Efterhånden blev vejene anlagt, der blev lagt dræn, og man kunne køre direkte til sin egen have. Og det bedste var næsten, at de materialer man skulle bruge, især fra tømmerhandlere, nu kunne leveres ved havelågen. Joh, nu var der for alvor aktivitet i Nordre Vang.

Den helt vilde luksus var dog, da vi i juli 1965 kunne pille petroleumslamperne ned, og i stedet tænde det elektriske lys. De gamle isskabe blev smidt væk, og køleskabe, dybfrysere, TV og hvad man ellers brugte af elektriske ting, holdt sit indtog.

Vi har i de 25 år hvert eneste år boet i vores have, og når man i dag 25 år efter starten går en tur her i Nordre Vang, så siger man uvilkårligt til sig selv. Tænk! For 25 år siden var her en lidt trøstesløs pløjemark, og i dag ligger her den skønneste havekoloni på Amager. Nordre Vang - En perle på Amager.

-----

Anny og Preben Hansted, Kastanievej 333 kom fra H/S Tårnly, Hestbjergvej, Kastrup, som bestod af 49 haver:

Vi købte haven den 15. april 1956 og boede der hvert år, fra sidst i maj til september, til stor glæde for os og vore to børn.

Omkring 1961 fik vi at vide, at Tårnby ikke kunne forny lejemålet efter 1965, men der var tale om, at vi kunne få tildelt ny jord her. Vi kørte herud og så kun kål og kartoffelmarker.

Oktober 1962, var vi med til den stiftende generalforsamling i Rømersgade. Vi havde billede af huset med og fik det godkendt. Bagefter trak vi vores havenummer og dagen efter kørte Preben ud for at se efter nummeret. Han havde nær opgivet det, men kom så ind gennem et krat og så på en kvikmark og fandt nogle afmærkninger. (Vi hørte at jorden ikke havde været dyrket i 20 år).

Allerede en måned efter kørte vi et børnehus og planter derud. Det kom ind fra Ugandavej og var det første hus herude.

Der var ingen indgang, så vi kravlede over grøfterne. Vort hus blev flyttet ud i maj 1963 og vi flyttede ud kort efter. Vand hentede vi på hjørnet af Kongelundsvej, indtil det blev installeret ved foreningshuset.



Haven i H/F Tårnby. Far, mor, børn og gæster

Det var morsomt at stå tidlig op og se når husene ankom, for vi kunne se helt helt op til indgangen.

Der var jo nok at lave. Jeg samlede sten i bunkevis og brændte kvikkere og gravede (det var hårdt arbejde i den jord).

Her blev fint og dejligt, og så hørte vi gøgen kukke fra Kongelunden. Vi nød det og nåede en hel del den sommer.

Det hele tog form og kom efterhånden til at ligne en rigtig haveforening, og vi har altid været glade for at bo her, og er ekstra glade for det forlængede lejemål.

-----  
John Morton, Gartnervej 70 kom fra Svarøs Minde, Hettevej, Hvidovre:

Haveforeningen blev nedlagt, da jorden skulle bruges til Hvidovre Hospital, og vi havde kun en sommer, så oplevelserne var ikke så mange.

Vi havde et lille hus og i køkkenet kunne der kun være en person og der var primus. Isskab havde vi også, og vi hentede en kvart stang is to gange ugentlig hos marketenderen.

Vi havde en "kæmpegræsplæne" på ca. 7 m<sup>2</sup> og hækken var så høj, så man ikke kunne tale med naboen over, men kun gennem hækken.

Da jeg første gang var i Nordre Vang, kunne jeg kun finde et hjørne af haven, det var ved vandposten. Det meste af haven blev brugt af entreprenøren som oplagsplads. Tværs igennem haven gik

en vej samt en kæmpe tjørnehæk, og i den stod et gammelt æbletræ, som står i haven den dag i dag.

Et lyspunkt i vores roderi i starten var, at vi fra haven så de dejligste tulipanmarker bagved os og en masse dyr og fugle, både bl.a. fasaner, harer og viber.

De følgende år blev der dyrket grøntsager på marken bagved os. Gartneren var en flink mand og kom tit ind i haven og fik en sludder og en "pils".

På et tidspunkt da markerne blev sprøjtet fra helikopter, landede gartneren ved os, og til stor oplevelse for vores børn, fik de hver en tur og nogle år senere hjalp vores søn Jan til i gartnerens drivhus og marker og han fik tilnavnet "Persillegartneren", men han var glad for at hjælpe til og tjente nogle lommepenge.

En sommerdag kom gartneren ind og spurgte om vi ville have spidskål, han skulle alligevel pløje dem alle ned, da det var så varmt, at han ikke kunne sælge dem på torvet. Vi sagde ja tak, og vi fik masser af spidskål som vi delte ud i det meste af Nordre Vang, så der lugtede den dag af spidskål og frikadeller.

-----  
Kirsten og Knud Thomsen, Ahornvej 343 kom fra Majblomsten:

Vi købte et lille hus og have da H/F Majblomsten (nu Busterminal) blev opsagt 1949 og kun fortsatte på dispensation.

Halvdelen af de 79 haver flyttede deres huse til H/F Våren på Kongelundsvej, og det var en miserabel haveforening de efterlod sig, da vognmænd med hus på ladet kørte gennem hække og haver, så buske, planter og små træer blev ødelagt.

Men de der blev tilbage sammen med de nye haveejere, fik ved fælles hjælp og pligtarbejde, udbedret skaderne, så Majblomsten igen lignede sig selv.

Da selvejerhaverne bag foreningen v/Gyldenrisvej skulle omdannes til parcelhusgrunde, gik rygterne i Majblomsten om, at vi også skulle omdannes til parceller, d.v.s, 2 haver skulle slås sammen til én. Tiden gik, men i nov. 1962 fik vi alle et chok, vi fik meddelelse om at Majblomsten var opsagt og halvdelen skulle være ude af foreningen ved udgangen af februar 1963, medens sidste halvdel kunne forventes ude ca. 1966.

Midt i januar 1963 fik vi en vognmand til at køre vores hus ud til det nye Nordre Vang for en pris af 400,- kr. Vi startede kl. 4 om morgenen i 10<sup>o</sup> kulde og kørte ad den tvungne rute. På Kamerumvej var der store huller på vejen. Vi mødte en anden vognmand med hus på, som næsten skred af ladet. Vores vognmand hjalp til med at få huset på ret køl igen, så vi kunne køre ind på det nye areal, og i den dybe sne fandt vi efterhånden vores havelod, og fik huset sat på lægtere. Vi var nummer fem hus på arealet.



Foråret 1963 fik vi huset, lokummet og redskabsskur sat på sokkelsten. Vi fik bygget ny åben terasse, som i dag er lukket, på grund af det lunefulde danske klima.

Vi lå på uopdyrket jord med meterhøjt ukrudt og kvikgræs, mere end et spadestik i jorden. Der var naboer på vejen, der opgav lerjorden og ukrudtet, og solgte hus og have til mere ihærdige lejere.

De første 5 - 6 år var fredelige. Vi nød havens opvækst og stilheden, men så blev Lufthavnens startbaner bygget næsten op til foreningen og støjhelvedet brød løs.

Den første gang de nye startbaner blev taget i brug, blev vi så chokeret over støjen fra de startende fly, at vi kørte hjem, men dagen efter luskede vi alligevel derud igen. Men støjen vænner vi os aldrig til, det er umuligt at høre radio, og vores gæster er nærmest chokeret over støjen, som stopper al snak.

Ser man 25 år tilbage, forstår man ikke rigtigt, hvordan vi arbejdere kom igennem udflytningen, forbedringer, nybygninger, fliser, planter, træer og indlægning af el til huset, uden at nogen

af os gik fallit. Det skyldtes først og fremmest et godt sammenhold i familien og mellem naboer.

Derfor kan vi i dag glæde os over "Perlen på Amager"  
H/F Nordre Vang.

-----

Aage Hansen, Bøgevej 254, kommer fra gamle Nordre Vang:

Vi købte have og hus for 1.500- kr. i det gamle Nordre Vang 1½ år før udflytningen, men med den klausul, at vi ville få anvist ny have på lige fod med andre.



Huset i dag

Da vi fik jord i det "Nye Nordre Vang", skulle vi have nyt hus, og vi var så heldige, at en familie i Værløse skulle bygge hus og de havde deres 41 m<sup>2</sup> sommerhus til salg for 8.000- kr. Vi tog ud og så på huset og købte det. Der var skorsten på, den måtte vi pille ned, for den måtte ikke bruges her.

Huset skulle fjernes med det samme, og i begyndelse af november 1962 fik vi "Lille Falck" kaldet Krølle til at hente huset, men da vi kom til det nye areal, kunne vi ikke komme ind, for kommunen havde ikke fået dækket den dybe grøft til ved indgangen, men Krølle foreslog at vi kørte op til bondemanden og spurgte, om vi måtte køre over hans marker. Det fik vi lov til, og huset kom på plads, Åh, sikken en dag!

Vi har været meget glade for at være her, og vi har altid deltaget i foreningens arrangementer, men vores helbred er ikke så godt mere, så vi bor her kun i week-enderne og så længe vi kan, når vejret er varmt og tørt.

Jeg har været meget glad for at deltage i pligtarbejdet, hvor man traf dejlige mennesker, men jeg fylder 80 næste år, og har måtte melde fra, men humøret kan ingen tage fra os.

-----



Alma Truelson, Tjørnevej 108, kom fra Gamle Nordre Vang:

Vi kom fra det gamle Nordre Vang, hvor vi var med fra starten i 1943. Vi havde mange frugttræer og buske, som gav megen frugt, og da familie og venner ikke gad hente overskuddet, måtte jeg koge og sylte til hele familien.

Vores hus var på 2 x 2 m, lige til værktøj og havemøbler, men der kunne laves kaffe.



Huset i gamle Nordre Vang



Det nybyggede hus

Efter flytningen af huset var vi ude for at se på vores nye have, og min første bemærkning var, her bliver jeg ikke glad for at være, for vores lille hus stod med stort hus på hver side, og lignede faktisk et "lokum" til nabohusene, men glæden var stor, da min mand byggede nyt hus i sommeren 1963.

Vi holdt ferie i haven sammen med vores 2 børn, selv om huset ikke var færdigt. De første dage var dejlige, men så kom regnen og vejene var ikke til at komme frem på, og jeg mistede min ene trasko i pløret.

Min mand var maler og fik tidligt ødelagt sine luftveje, så han kørte altid på knallert, fordi han ikke kunne få luft. Alle i foreningen kendte "Viggo Maler".

Vi var begge meget glade for haven, men mest Viggo, for det var ham der havde anlagt haven.

Da Viggo blev alvorligt syg og lå på hospitalet, blev han kørt her til haven i week-enderne, og Viggo's øjne strålede, når han så sin elskede have. Viggo døde i 1985.

Eggert Rasmussen, Tjørnevej 133:

Vi kom fra det gamle Nordre Vang og vognmanden kørte huset til det nye areal, men han satte huset på sokkelsten i det ene hjørne af grunden på den frosne jord.

Da tøvejret kom, sank sokkelsten og hus ned i leret så jeg fik fat på lægtene og donkraft, og med venner og naboers hjælp, blev huset sat på plads.



Hus sat forket 1963



Det ombyggede hus ca. 1965

Jeg fik bygget til, så der var god plads til vores 3 børn, som alle var glade for stedet. Min datter hjalp til i fritidshuset, da ungdomsklubben blev oprettet.

Vi havde sjov oplevelse fra starten. Min nevø på 8 år hjalp til ved nybyggeriet ved at række brædder op til os. Han havde gummi-støvler på, men der var så pløret at han sank i jorden og skreg op. Vi hjalp ham ved at hive ham ud af gummistøvlerne, som bag-efter måtte graves fri.

-----

Johan Svane, Ahornvej 339 kom fra gamle Nordre Vang og har i en årrække siddet i bestyrelsen her:

Angående flytningen fra Englandsvej til Johannesburg Alle, blev der afholdt møder og til sidst stiftende generalforsamling og lod-trækning af haver.

For mit vedkommende blev det ude på Prærien hvor der var højt ukrudt, sammenvokset med kvikker, mens det øvrige areal var beplantet med hvid- og rødkål og fuldstændigt bundløst. Man sank i til knæene og der lugtede af rådden kål.

I 1963 gik vi igang med at grave jorden, da vi havde fundet vores markpæle. Så begyndte alle at få husene kørt ud, men de blev læsset af hvor bilerne kørte fast, men ingen sure miner, alle hjalp alle. Alle var en stor familie og ikke som nu, hvor de ikke gider hilse på hinanden.

Så kom 1964, hvor det begyndte at se ud som en havekoloni. Jeg husker vi drænedede vejene, så man kunne køre i bil til haven.

Sommeren 1966 holdt vi den første havefest, som gik fint lige til midnat, så blev der et frygteligt slagsmål, som blev startet af en fra haveforeningen. Næste havefest blev afholdt 1967, og var en pragtfuld fest, men da havde vi 2 betjente med hunde til at bevare roen, så det gik fint.

-----  
Ester og Folmer Larsen, Lærkevej 268:

Vi startede som nye her, og var chokerede over den æltede og plørede jord.

Vores grund var fuld af hvidkål, så vi spiste masser af stuvet hvidkål og hvidkålssuppe.

Vi fik hurtigt haven gjort klar den første sommer i 1963, og vor have var fyldt med agurker, asier og kartofler. Det var for at rense jorden, folk der gik forbi, troede vi havde startet et gartneri, for ellers måtte vi være "tossede".



Udsigt fra køkkenvindue 1965, hvor man ser parkeringsplads og marketenderi.



Huset i dag.

Da vi fik lavet vejene 1964, inviterede vi vejarbejdere på kaffe og de lovede at lasse jord af i vor baghave, det fik vi, men det meste var desværre ler, og det havde vi nok af i forvejen.

Vi har haft fasaner i haven. For 2 år siden lå hunnen på 8 æg i rede mellem vores iris og den havde flere indgange. Det blev regnvejre og vi satte vores røde haveparasol henover reden, og folk der gik forbi vores have, rystede opgivende på hovedet, men der kom 8 dejlig kyllinger, som vi måtte hjælpe med at få ud på vejen bag foreningen.

Sidste år lå fasanen på 9 æg, men en morgen så vi, at en kat havde bidt og ædt fasanhunnen. Det blev vi meget kede af.

Bortset fra den næsten utålelige flystøj, har vi altid været glade for at være her i Nordre Vang.

-----  
Poul Vandsted, Ahornvej 56:

Vi flyttede ind i det gamle Nordre Vang 1952 og da vi skulle trække lod om ny have her, skulle det foregå alfabetisk, så vi var klar over, at vi kom i sidste række!

Vi tog ud og så det nye areal, gik rundt og fandt ud af, at vi godt ville bo i nr. 56, men fandt, at den have fik vi aldrig, men heldet var med os. Vi trak have nr. 56.

Vi fik flyttet hus efterår 1962, men vognmanden stillede det forkert, så vi måtte bekoste en anden vognmand til at flytte det, da den første var gået fallit.

Der var porrer og hvidkål på grunden, som bondemanden gav os lov til at tage med hjem.

Vi havde desværre hvert år hele grunden oversvømmet efter kraftige regnskyl. Vi fik ekstradræn ind i haven, men det har ikke hjulpet meget, så vi ærgrer os over, at vi ikke fik fyldt jord på grunden før udflytningen.

Vi plantede hele forhaven til med graner og da de blev store, har skader haft reder i dem. To gange har vi revet skadereder ned med 5 og 6 unger, som vi gassede, for vores fugle i haven skal have lov til at være i fred for Skaderne.

Vi mindes med glæde Verner, sønnen fra gården "Venners Dal",

som lå op til foreningen. Verner pløjede og harvede vores lod for 25 kr. Det gjorde han også i andre haver.

Verner kom tit og drak kaffe hos os og vi sludrede om alt, og vi købte grøntsager af ham. Vi var meget chokerede over Verner's pludselige død i 1965.

-----

Erik og Klara Nielsen, Kastanievej 298:

Vi kommer fra H/F Solhøj som lå på Parkvænget v/Køgevej. Da den startede, var der ca. 100 haver, men mange blev nedlagt, da den nye Køge-bugtbane skulle anlægges, ligesom nyt fabriksbyggeri, også var skyld i, at vi til sidst kun var 42 haver tilbage, men det var en dejlig lille koloni.



Familien i Solhøj 1959

Da vi blev opsagt, fik vi først anvist have i Højvænge i Ballerup, men Kolonihaveforbundet sagde, at der kun måtte komme nye huse der. Vi fik anvist jord her i Nordre Vang og flyttede først hertil i 1965, idet vi fortsat boede i Solhøj, og der gik rygter om, at de resterende haver skulle være permanente, men det var en "AND".

Erik fortæller at han i en periode sad i bestyrelsen her og havde med pligtarbejdet at gøre.

Begge fortæller, at de for det meste passer sig selv, men er meget glade for pensionistklubben, som giver dem mange hyggelige timer sammen med andre. Bl.a. kortspil og mange udflugter og en årlig skovtur. De er meget glade og at bo her, det er en dejlig koloni.

-----

Ellen Sørensen, Ahornvej 356:

Vi kom fra H/F Solhøj, som var en lille hyggelig forening.

Det jeg husker bedst er, at marketenderen var så fræk at opstille en eenarmet tyveknægt uden for marketenderiet, og den har kostet mange familier penge når de spillede på den, og den gav sjælden gevinst. Min mand Egon Holmboe var rasende, han kunne ikke fordrage spilleautomater.



Solhøj ca. 1960

Vi flyttede herud i pløret 1963 og Egon blev valgt til kasserer, det var han også i Solhøj.

Egon deltog i meget foreningsarbejde (det var en stor del af hans liv), også på sin arbejdsplads på Tuborg Bryggerierne.

Jeg har tit hjulpet Egon med alt det grove, det vil sige, skrive kuverter, delt meddelelser ud og meget andet, ja, vi hjalp hinanden gennem hele livet.

Fra starten her i Nordre Vang, kom vi alle hinanden ved og hjalp hinanden, men det kniber det meget med i dag.

Men en stor glæde har jeg. Egon's tidligere venner er meget søde mod mig, efter at Egon døde fra mig i vinter.

-----  
LAD OS SLUTTE MED NYE MEDLEMMER,

Bente og Steen Hansen, Kastanievej 317:

I 1984 fik vi lejere der boede i haveforeningen Virkebo på Oliefabriksvej meddelt, at foreningen skulle bruges til Tømmerup-Havebyplanen, og at den derfor ville blive nedlagt.

Vi hørte, at H/F Nordre Vang ville åbne mulighed for, at 5-6 af lejerne fra Virkebo, ville komme først i betragtning, når der kom ledige haver der.

Vi var en af de heldige der fik tilbudt have i Nordre Vang. Vi købte den og nåede at bo et par måneder i den, før vores første sæson i Nordre Vang sluttede.

Det var lidt af en omvæltning at komme fra en lille koloni, hvor alle kendte hinanden og så til den store Nordre Vang. Vi blev vældig godt modtaget af naboerne og var meget imponeret over, hvor mange flotte haver der var her, og hvor lys og venlig hele kolonien så ud.

Vi har nu boet her 3 sæsoner, og bliver mere og mere glad for at bo her.

Kolonien har en størrelse så man kan være sig selv, hvis det er det man ønsker, og man kan være sammen med en masse dejlige mennesker, hvis man vil det; selv pligtarbejdet er noget ganske særligt som man ikke må snyde sig selv for.

Vi håber, at vi stadig bor her når H/F Nordre Vang har 50 års jubilæum.

#### SÅDAN BEGYNDTE DET:

6 kolonihaveforeninger blev foråret 1962 opsagt til fraflytning i efteråret 1962, undtagen HF/Majblomsten, som først fik opsigelse 15. november med fraflytning senest 1. marts 1963.

DET VAR FØLGENDE HAVEFORENINGER.

Nordre Vang, Englandsvej 231, S, med 255 haver.

Tårnly, Hestbjergvej, Kastrup med 49 haver.

Frederiksholm.

Klaus Minde.

Solhøj, Parkvænget v/Gl. Køgevej, ca. 42 haver v/ophør.

Majblomsten, Irlandsvej 93, S, med 79 haver.

I den anledning blev der afholdt møde i Kolonihaveforbundet for Danmark den 29. august 1962, ved formand Ø. Dühring og kredsfor-



mand Børge Andreasen samt repræsentanter for H/F Nordre Vang på Englandsvej med formand Svend Larsen i spidsen.

Baggrunden for mødet var en skrivelse fra statens jordudvalg til Kolonihaveforbundet for Danmark, hvori udvalget meddeler, at det til Landbrugsministeriet har indstillet,

"at staten pr. 1. oktober 1962 erhverver et areal på 19.7309 ha., beliggende i Skelgården By, Tårnby sogn, Københavns amtsråds-kreds, for en købesum af 9.000- kr. pr. td. land eller i alt ca. 321.612- kr. med henblik på udleje til Kolonihaveforbundet for Danmark for et tidsrum af 25 år".

Fra landinspektør Ove Hansens side forelå en haveplan, hvorefter arealet kunne belægges med 358 haver i en gennemsnitsstørrelse af 1000 kvadratalen.

På mødet blev senere meddelt:

Medlemmer fra de opsagte foreninger kan overflytte deres sommerhuse til det nye haveområde, men sådanne huse skal i hvert enkelt tilfælde synes og godkendes efter retningslinier, der nu vil blive udarbejdet.

På havelodderne 1 - 28, 70 - 76 samt 260 - 285 lægges en klausul, hvorefter kun nye huse kan opsættes.

Ligeledes skal der på de frie arealer oprettes børnelegepladser og grønne områder samt 2 store parkeringspladser.

På nyt møde den 4. oktober 1962, forelagdes budget for foreningens start, hvorefter indtegnede havelejere skulle erlægge et indskud på 150- kr. og en månedlig afgift af 35- kr. fra den 1. november 1962 at regne.

#### MØDE MED HAVELEJERE:

Mange opsagte havelejere var utilfredse med informationen fra Kolonihaveforbundet, og 270 af dem, underskrev protestbrev til forbundet og forlangte, at der blev indkaldt til møde.

Dette møde blev afholdt fredag den 12. oktober i Rømersgade 22, med ca. 230 fremmødte underskrivere.

Kredsformand Børge Andreasen bød velkommen og meddelte, at dagsordenen for mødet var følgende:

- 1) Projektet for den nye forenings oprettelse
- 2) Forespørgsler m.m. fra de fremmødte
- 3) Nedsættelse af arbejdsudvalg
- 4) Indtegning og lodtrækning

Pkt. 1.:

Børge Andresen gav derefter ordet til forbundsformanden Ø. Dühring, som gennemgik de udarbejdede planer for den påtænkte forening og udtalte håbet om, at denne ville indtage sin plads blandt de bedste foreninger indenfor kredsen.

O. Dühring omtalte vejproblemerne og fællesbeplantningerne og henviste til, at man ville stryge alle hække ud imod veje og stier til fordel for en smuk og levende beplantning af sirbuske og stedsegrønne buske.

Principielt kunne alle de bebyggelser, man havde modtaget foto af, overflyttes, ligesom forbedringer af huse kunne finde sted, så de kunne godkendes. men det må den kommende konstituerende generalforsamling tage stilling til.

Pkt. 2.:

Fra forsamlingens side rejstes en del spørgsmål om udflytning, flytteomkostninger, budgetlægninger og havebeplantninger, som blev besvaret.

Pkt. 3.:

Forsamlingen tiltrådte, at følgende indgik i arbejdsudvalget, der sammen med forbund og Kreds skal arbejde videre med planerne. Det blev: Svend Larsen, P. Kragh og I. Rasmussen fra "Nordre Vang", Ingemann Nielsen fra "Tårnly", Harpsøe fra "Solhøj" og A. Mikkelsen fra "Klaus Minde".

Pkt. 4.:

Indtegningen gav til resultat, at ca. 230 med det sammen indmeldte sig i den projekterede forening.

Ca. 220 deltog derefter i lodtrækningen blandt de 358 haver.

#### STIFTENDE GENERALFORSAMLING:

Tirsdag den 13. nov. 1962 afholdes konstituerende og stiftende generalforsamling i Rømersgade 22, hvor foreningens navn blev

haveforeningen "Tårnby Vang" oprettet under Kolonihaveforbundet for Danmark. Under mødet blev det meddelt, at kontrakten af det lejede areal, blev underskrevet den 1. november 1962.

Der blev vedtaget nye love og ordensregler.

Til valg af bestyrelse blev følgende valgt:

Formand.....	Svend Larsen
Kasserer.....	Egon Holmboe Sørensen
Sekretær og næstformand....	Poul Kragh
Bestyrelsesmedlem.....	Ingemann Nielsen
"	.....E. Nikolajsen
"	.....E. Harpsøe
"	.....B. Hansen

Herudover valgtes suppleanter og revisorer.

#### FØRSTE BESTYRELSESMØDE I TÅRNBY VANG

Den 20. nov. 1962 afholdes det første bestyrelsesmøde, hvor formand Svend Larsen bød velkommen, og han håbede på et godt samarbejde i bestyrelsen til gavn for den nye forening.

Svend Larsen meddelte, at der fra grundejerforening på Amager, var protesteret mod foreningens navn "Tårnby Vang", og han foreslog herefter en foreløbig godkendelse af navnet H/S Tårnby Vang, hvilket bestyrelsen godkendte.

Svend Larsen meddelte, at der i HF/ Majblomsten er opsagt en del medlemmer den 15. nov. d.å., og ca. 28 af dem vil flytte til Tårnby Vang, og så har vi ca. 40 parceller tilbage, der ikke er optaget.

Fra Tårnby kommune har vi fået meddelelse om, at vi skal betale for reparation af de veje, der skal benyttes af vognmænd, der kører med sommerhus m.m.

Ligeledes skal vognmændene køre kl. 4 morgen ad tvungen rute, nemlig ad Kongelundsvej - Kamerumvej og Algiervej - Tilburg Alle.

Indflytningerne skal ske fra årsskiftet og frem til 1. april 1963.

#### BESTYRELSESMØDER

På senere bestyrelsesmøder blev flg. vedtaget:

#### ENTREPRENØRARBEJDER:

Licitationsstilbud sendes kun til firmaer man harkendskab og til-

lid til, og flg. skal i licitation.

På de 5 m brede veje, skal der være dræn i begge sider.

Hovedveje skal belægges med 10 cm ballastgrus, 10 cm håndsten, 6 cm blandingskærver og 1 cm vejgrus.

Til hæk indkøbes skåren bøg fra 30 - 50 cm i højde og til en pris af 22.400- kr. ./ 5.512- kr. i tilskud fra hedeselskabet.

Da hækkene senere ankom til foreningen med vognmand, smed han hækkene på den bare jord, uden at bestyrelsen anede de ankom, og næsten for sent, fik man hækplanterne gravet ned i renden, så de var klar til afhentning.

Foreningen måtte senere købe nye hækplanter og mange havejlejerere måtte selv bekoste nye hække. Naboer lod deres græs gro helt ud til hækkene, og ødelagde disse, når de kom med deres nye motorplæneklippere. Hækplanterne blev skåret over ved jorden, da de ikke kunne ses i det høje græs.

Pumpebrønd skal indrettes for at hæve grundvandet op i grøfteafløbet.

Fællestoiletter bliver tørklosetter.

Hovedvandledning udføres af Tårnby kommune, når der indbetales 24.600,- kr. for arbejdskraft og materialer

Svend Larsen meddelte på et bestyrelsesmøde, at foreningen fra Tårnby kommune har modtaget deklaration på matrikelnumrene, med fastsættelse af bestemmelser. Her er et lille udpluk:

1) På havelodderne må kun opføres sommerhus.

Det bebyggede areal inkl. redskabsskur må på hver lod ikke overstige 40 m<sup>2</sup>.

Bygningernes højde må ikke overstige 2,7 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, og 4 m regnet fra terræn til rygning.

Tagets vinkel, må ikke overstige 30°.

Intet sommerhus må opføres nærmere sideskel, end 2,5, m, medens afstanden til bagskel, herunder også matrikelskel, skal være mindst 3,5, m.

Et fritliggende redskabsskur med grundflade på indtil 3 m<sup>2</sup>, og en totalhøjde på indtil 2,2, m, kan opføres i en afstand af ikke under 1 m fra side- og bagskel.

bygningerne må der ikke indrettes ildsted eller spildevandsledninger.

På de enkelte lodder må der indenfor den tilladte bebyggelse indrettes retirader, som skal erstattes af vandklosetter i fælles toiletbygninger, når kloakforholdene tillader dette.

Langs vejnettet inden for området fastlægges byggelinien til 5 m fra loddets skel mod vej eller sti.

2) Vejene udlægges i 5 m bredde. Langs vejene må ikke placeres hegn hække, låger eller beplantning, der rager ud på vejene.

3) Enhver byggetilladelse, der måtte blive givet på arealet, er straks forbrudt, såfremt denne deklarations bestemmelser ikke overholdes, og kommunalbestyrelsen kan da straks tilbagekalde sin tilladelse til kolonihavebebyggelse og kræve samtlige bygninger nedrevet inden 1 måned samt lade vandforsyningen afbryde.

4) Husdyrhold må ikke finde sted.

-----

En skrivelse fra Tårnby kommune, meddelte, at navnet Tårnby Vang kun måtte benyttes til januar 1964, da der var protesteret imod navnet.

(På den ordinære generalforsamling i 1964, vedtoges det at ændre foreningens navn til Nordre Vang, og det skabte jubel hos de havelejere der kom fra det gamle Nordre Vang på Englandsvej).

-----

Bestyrelserne fra det gamle Nordre Vang og Tårnby Vang holdt møde, for at aftale overtagelsespriser af effekter fra det gamle Nordre Vang:

Marketenderi og skur.....300,- kr.

Flagstang..... 10,- kr.

Dansegulv.....1.000,- kr.

6 stk. trillebøere á 50,- kr.. 300,- kr.

(Marketenderibygningen var en gammel tyskerbarak fra Kløvermarken).

-----

#### ØKONOMI

Kasserer Egon Holmboe Sørensen oplyste på bestyrelsesmøder i begyndelse af 1963 følgende:

Det gik godt med indbetalingerne af indskud og leje på girokontoen. Indtil 1. februar var indbetalt 52.000,- kr., som skal overføres til ny konto i Arbejdernes Landsbank.

-----

Oprettelse af den kollektive forsikring for alle huse, der er flyttet hertil, er i fuld gang, men det er ingen tvang. Hvis folk selv har tegnet en privat forsikring for deres have.

-----

Foreningen skal bruge mange penge, og vi må her i starten, eventuelt have en kassekredit, men ellers er det meningen, at vi skal optage et lån gennem Arbejdernes Landsbank, men der skal søges garanti gennem kommune og Landbrugsministeriet.

På bestyrelsesmøde 17. august 1963 kunne kassereren meddele, at lånet var i orden, og der på bankbogen var indsat 317.884.50,- kr. og lånet udløber pr. 11. dec. 1989.

Egon var glad for bestyrelsens beslutning om, at man ikke mere ville søge de dyre lån, men i stedet foretage opkrævning af ekstrakontingent til foreningen, når der skulle udføres større arbejder.

#### RESULTATET AF LICITATIONEN

På bestyrelsesmøde den 8. marts 1963, blev resultatet fra udlicitationen over anlægsarbejder meddelt:

##### 1) For det lokale vandanlæg var der tilbud fra

H. Juul Olsen, Herlufmagle på.....73.759,- kr.

A/S Meisner Jensen.....65.372,- kr.

Blikkenslagernes A/S.....58.950,- kr.

I betragtning af at overslaget var budgetteret til 115.000,- kr., forekom tilbuddene meget billige, og bestyrelsen godkendte, at det blev Blikkenslagernes A/S der skulle udføre arbejdet.

##### 2) Dræn- og vej anlæg. Tilbud fra følgende.

Amager Maskinstation.....835.244,- kr.

Rasmussen & Schiøtz.....454.000,- kr.

H. Juul Olsen, Herlufmagle.....444.000,- kr.

Der var stor uoverensstemmelse i bestyrelsen. Svend Larsen ville have, at der skulle genoptages forhandlinger på forbundskontoret, men det laveste tilbud blev godkendt med 5 stemmer for og 2 imod.

FØRSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 21. maj 1963

Svend Larsen meddelte bl.a. under beretningen:

-----  
 Tårnby kommune, har i en kendelse af 30. april 1963 fastsat Tårnby Vang's andel i reparation af tilkørselsvej til 36.600,- kr. Skrivelse herom fremkommer senere, hvorefter der en måneds protesttid.

-----  
 Reparation af overkørsel ved Algiervej har kostet 8.765,- kr.

-----  
 Ved anlæg af veje og dræn vil den overskydende jord blive lempet over i haverne eller kørt til særligt lavtliggende områder.

-----  
 Hos Statens jordudvalg vil der blive ansøgt om hel eller delvis betaling for udgift til drænarbejdet.

-----  
 Dersom medlemmer lægger dræn fra haverne, skal der være faskiner imellem, således at foreningens drænrør ikke forurennes eller beskadiges.

-----  
 Septitanke eller sivebrønde må ikke tilsluttes, hvor der er dræn.

-----  
 For ca. 4 måneder siden, er der igen anmodet om anlæg af hovedvandleddning hos Tårnby kommune, som vil udføre dette arbejde, når der er materiale og arbejdskraft til rådighed.

-----  
 Nye love er trykt og omdelt til alle medlemmer.

MARKETENDERIET ÅBNES

Efter endt ombygning og indretning, blev marketenderiet åbnet den 25. juli 1963 med E. Nymand som den første marketender, men der var endnu ikke skrevet lejekontrakt, da man ikke kunne blive enige om lejens størrelse, men dette forhold skal være i orden til sæsonen 1964.

KURSUSVIRKSOMHED

Københavnskredsen arrangerede sommer- og vinterkurser om alt vedrørende hus og have. Der var mange af vore medlemmer der deltog i disse kurser, hvor de hentede inspiration, inden de skulle i gang med at planlægge deres nye havelod.

Ligeledes var der stort fremmøde ved konsulentbesøg her i Nordre Vang om foråret, selv om datoen blev ændret, på grund af regnvejr. Regnvejret efterlod foreningens areal som et stort "plørehul".

#### BREV FRA LANDINSPEKTØREN

På bestyrelsesmøde nov. 1963 blev følgende brev fra landinspektør O. Høime Hansen forelagt:

Vedr. Tårnby Vang

Hermed tillader jeg mig, som aftalt med Kredsformanden, at oplyse, at ejendommen består af flg. matr. nr. e i Skelgårde, Tårnby sogn:

Matr. nr. 15 <u>c</u> :	83400 m <sup>2</sup>	heraf vandløb	1940 m <sup>2</sup>
- - 15 <u>d</u> :	45032 -		
- - 15 <u>e</u> :	31718 -	- - -	60 -
- -		- - -	vej 1090 -
- - 15 <u>f</u> :	5729 -	- - -	500 -
- - 15 <u>m</u> :	31430 -		
Bruttoareal:	197309 m <sup>2</sup>	heraf vandløb eller vej	3590 m <sup>2</sup>

Endvidere udgør det samlede nettohaveareal af de 358 kolonihaver 144168 m<sup>2</sup>.

-----  
Den 16. januar 1964 fik Svend Larsen brev fra Kolonihaveforbundet for Danmark, som meddelte, at foreningen fritages for statskat m.v., således, at der kun skal erlægges en dækningsafgift til kommunen.

#### HUSSALG

I overflytningsperioden indtil udgangen af 1964, fik en halv snes udflyttere lov til at sælge deres huse, grundet sygdom, dødsfald, flytning langt fra København, skilmissé m.m.

#### SALG GENNEM EJENDOMSMÆGLERE

Flere medlemmer forsøgte at sælge deres huse gennem ejendomsmæglere, til en højere pris, end den vurdering som bestyrelsen havde foretaget i.h.t. foreningens love.



Svend Larsen meddelte mæglere, at han frabad sig deres medvirken ved hussalg indenfor foreningens område.

For eksempel, havde en mægler sat et hus til i en avis for en pris af 11.000,- kr., men ved ekstravurdering med uvildig medvirken, blev huset vurderet til højst 4.5000,- kr.

Salg blev nægtet, og ejendomsmægleren truede med retssag, hvilket Svend Larsen tog roligt, idet han ikke var i tvivl om, at Kolonihaveforbundet stod bag foreningen, da der ikke må jobbes med priserne indenfor kolonihavebevægelsen.

#### OPSIGELSE AF MEDLEMMER GRUNDET MISLIGHOLDELSE

I august måned 1964 modtog en halv snes haveejere deres opsigelse af bestyrelsen med følgende begrundelse:

"Da de trods flere påbud fra bestyrelsen for haveforeningens side, endnu omtrent 2 år efter foreningens oprettelse, ikke har fået orden i Deres have, som ordensreglementet foreskriver, opsiges De herved til fraflytning den 1. sept. 1964 i.h.t. lovenes § 11 stk. e. jævnfør § 9."

Opsigelserne sendtes anbefalet.

Derudover fik en halv snes haveejere tilsendt anbefalede breve, hvori de blev opfordret/advaret om, at bringe orden på deres have. I modsat fald, vil opsigelse finde sted.

---